

## Vooraf

Dit boek begon als een speurtocht naar de betekenis van intelligentie.

Dat bleek neer te komen op het zoeken naar het ontstaan van de mens en hoe hij zijn leefomgeving bouwde, dat laatste noem ik *zijn huis*.

Het werd een verhaal hoe het brein hiervoor werkzaam is geweest.

Het brein heeft nog veel meer bedacht. Dat weten we sinds 2500 jaar geleden toen men in staat raakte ideeën op schrift te stellen.

Met dat méér bedenken zijn we tot op de huidige dag bezig. Ik zie dat als de stoffering van zijn huis.

Zonder die voorzieningen is het huis onbewoonbaar.

Er is echter maar één weg waarlangs de mens en zijn huis is ontstaan.

Ik meen die gevonden te hebben en daar gaat het boek over.